



Blijf niet binnen zitten want bij ons is het koel (en 'cool')

Groen, bomen en heesters zorgen voor koelte. Overal in onze tuin zijn schaduwplekken en wat is er heerlijker dan op een bankje onder een grote boom even te rusten en je te verwonderen over de pracht van de natuur?

Op het terras aan de Maas of onder de Ginkgo kun je in de schaduw genieten van een lekker hapje en een drankje.

Mooi, die karmozijnbes familie anjer-achtigen

Zowel de westerse karmozijnbes (*Phytolacca americana*) als de oosterse karmozijnbes (*Phytolacca esculenta*) groeit als vaste plant in onze tuin. De oosterse heeft rechtopstaande bloemen en wordt niet zo heel groot, de westerse heeft wat hangende bloemen en wordt wel 150 cm groot.

De bessen van beide soorten zijn eerst groen en later donker purper. Indianen gebruikten de wortels en bessen tegen reuma en huidklachten. Ook als verfstof is de karmozijnbes gewild. De plant én bessen zijn voor de mens giftig.



De karmozijnbes ziet er mooi uit, maar.....onze liefde voor de plant is tanende. De plant zaait zich met hulp van vogels erg uit, en overal en nergens komen we de plant tegen. Natuurlijk laten we als botanische tuin er een paar staan, maar de rest wordt uitgegraven (ze wortelen diep). In een aantal landen staat de plant al op de lijst van invasieve exoten.



Nog even genieten van de hortensia's en misschien



wel stekken!

Het warme weer en de droogte zijn natuurlijk niet al te best voor onze hortensia's, maar het hortensia-perk ziet er nu nog heel mooi uit!

Wist je overigens dat je je hortensia's best makkelijk kunt stekken? Dit doe je het beste wat later in de zomer. Je neemt stekken van nieuwe groei: aan de onderkant houtig en zacht aan de bovenkant. De houtige onderkant zorgt er voor dat de stekken niet gaan rotten. Snijd de stek af onder een bladknoop. Snijd grote bladeren af (zie foto). Duw elke stek in zijn eigen potje, dat gevuld is met goed afwaterende stekgrond (mengsel potgrond en brekerzand kan ook). Duw de grond aan en geef meteen flink water. Dek de pot af met een doorzichtig plastic zakje. Zet ze op een lichte, beschutte plek. In de lente kun je de gewortelde stekken verpotten.

Nachtvlindernacht 27 augustus vanaf 21.00 uur. *let wel: ingang Museumplein*

Zaterdagavond 27 augustus zal onze Martin zijn witte lakens weer spannen in de tuin bij het koetshuis. Als de duisternis invalt, komen de nachtvlinders op het witte doek zitten en kun je ze van dichtbij bekijken. Elke keer weer wonderlijk hoeveel soorten zich laten zien! Uiteraard gratis entree.



Steylerdag zondag 4 september van 11-17.00 uur

Zondag 4 september is Steyl 'the place to be'.

Alle musea, tuinen, kloosters, ateliers en nog veel meer open en gratis te bezoeken. Veel rondleidingen en lezingen. Om 11 uur leuke, swingende opening van de dag in he Schutterijmuseum. Het volledige programma sturen we in de loop van volgende week rond. Wat slecht ter been of het sjouwen zat: er rijdt de hele dag een treintje langs alle attracties.

Gezocht

De hele tuin wordt gerund door vrijwilligers, maar er is toch één betaalde klus: en dat is het schoonmaken van het koetshuis. In twee uurtjes per week maakte onze hulp het koetshuis weer okselfris, maar helaas heeft ze ons verlaten. En nu zoeken we iemand (man, vrouw, student, scholier) die op zoek is naar een extra zakcentje. Weet je iemand of lijkt het je zelf wel wat? Mail ons!



Maashoek 2b 5935 BJ Steyl
mail tuin: jochumhof@gmail.com / website: www.jochumhof.com
mail horeca: info@jochumhof.nl
redactie nieuwsbrief: Ted van Meijel

Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Laat het ons weten