

# Nieuwsbrief Botanische Tuin Jochumhof

oktober 2019

---



Het woord zegt het al: vrijwilliger. Zomaar voor niets ergens gaan werken. Omdat je het leuk vindt, of omdat je het nodig vindt. Onze 45 vrijwilligers vormen een hechte club: iedereen komt om flink te werken en men kent ieders deskundigheid. Maar ook elkaars 'gebruiksaanwijzing'. Afgelopen week was het natuurlijk weer een TOP-week: de zon scheen, de bladeren van de bomen hebben nu de mooiste kleuren en overal zie je paddestoelen. Overvliegende ganzen zorgen voor achtergrondmuziek.

## Herfstwerk

We zijn nu druk bezig met snoeiwerk, de herfst is ook altijd de tijd om de een of andere border eens écht goed onder handen te nemen. Het schaduwstuk achter/onder de Faassen's Black (*Acer platanoides*) was dit jaar aan de beurt. Het stukje grond is droog en er komt weinig licht, dus kostte het toch wel wat hoofdbrekers om de juiste beplanting te kiezen. Nu is er nog weinig te zien, maar komend voorjaar kan iedereen weer genieten van een vernieuwd stuk tuin. En dan hopen we maar, dat we alle zevenblad uit de grond hebben gekregen....



## De Kas

In het subtropische gedeelte van de kas moet in de zomer natuurlijk regelmatig beregend worden. In de winter geven we de kuipplanten gewoon met een gieter water. Probleem was, dat er steeds veel water wegvloede op het pad. Een paar jaar geleden hadden we al eens turfblokken als border-afschieding geplaatst, maar dat werkte niet goed: het water lekte gewoon tussen de blokken door. Onlangs kregen we van een vriendin van de tuin een grote hoeveelheid nieuwe bakstenen. Martin en Jack zijn nu druk bezig met het metselen van een klein muurtje. Dat moet het weglekken van water écht voorkomen. Het ziet er nu nog wat clean uit, maar als de planten er weer overheen gaan groeien, komt de 'oude' vertrouwde uitstraling vast weer terug.





### De kar

De kar: die stond al jaren onder een boom, ergens in het donker weggedrukt. Er waren zelfs vrijwilligers die diep in hun geheugen moesten graven om te weten waar die ook alweer stond. Nieuwe vrijwilligers zien dingen waar de oude rotten allang niet meer over nadenken en onze Ivo, de man met de twee rechterhanden, besloot de kar eens aan een nadere inspectie te onderwerpen. Wekenlang werkte hij aan het herstel van de kar. Met oud hout maakte hij (met hulp van andere techneuten) nieuwe stukken in het wagenwiel: mooi rond gebogen en precies passend. De bodem werd hersteld en nu staat de kar te pronken naast de *Eucommia ulmoides* ('Tegelse Symphonieboom') in de Tiglientuin.

### Gedichtenroute

De al jaren bestaande Tegelse gedichtenroute is onlangs iets gewijzigd. Omdat de borden die aan het fietspad aan de Maas stonden ernstig beschadigd waren, heeft een aantal bezorgde ex-Culturele -Raad - Tegelen-adepten het initiatief genomen deze borden op te knappen en op een veilige plek, binnen de muren van de Jochumhof, te plaatsen.



In de Jochumhof aan de oude kademuur staan de volgende gedichten:

**"De lieuwerik"** van Hary Denessen in het Tegels dialect;

**"Elke dag is een bootje dat sloop gaat...."**, een gedicht van Daan Doesborgh;

**"Schorrevaar"** een gedicht van Emma Crebolder:

**"Zoals zij daar woont"** van Herman Verweij;

**"Steyler Sonnetten"**, een gedicht van de in Amsterdam wonende Tegelse schrijver Hub Beurskens.

De route start bij Nabben (galerie de Zeemeermin) en volgt grotendeels de wandelroute Steyl (rood/witte bordjes). Wilt u de route eens lopen, dan kunnen wij de volledige routebeschrijving mailen.

---

Maashoek 2b 5935 BJ Steyl

mail: [jochumhof@gmail.com](mailto:jochumhof@gmail.com) / website: [www.jochumhof.com](http://www.jochumhof.com)

horeca: [info@jochumhof.nl](mailto:info@jochumhof.nl)

Redactie nieuwsbrief: Ted van Meijel / Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Laat het ons weten.

