



Aanstaande zaterdag én zondag 11.00-16.30 uur (11 en 12 februari)

Sneeuwkllokjesweekend

In en om het koetshuis is veel leuks te koop: natuurlijk sneeuwkllokjes, maar ook zaden, honing, kaarsen en andere planten. Ook in leuke potjes of schaaltes.

Vrienden kunnen dit weekend gratis koffie (thee) drinken in het koetshuis

...en daar ook nog een praatje maken met onze vrijwilligers.



De ienie-mienie iris bloeit

Als je de ogen goed open houdt terwijl je op het pad langs de kas loopt, kun je nu onze prachtig kleine Iris reticulata zien bloeien. Een klein wonderdje van amper 10 cm hoog!



Het gevecht met de Trachycarpus en nieuwe grond in de hoge cactusborder



Al weken zijn onze stekelige vrijwilligers, oftewel onze cactus-experts druk in de weer met graafmachine, pikhouweel en spades en komen er kruiwagens vol groen en grond de kas uit. De anders zo subtiel werkende mannen blijken ineens toch wel over flink wat spierkracht te beschikken.

Eerst moest de Trachycarpus eraan geloven: met de schop kregen ze hem er niet uit, er moest een heus kraantje 'geleend' worden. De palm was écht te groot geworden. Ze hebben hem nu gesplitst en gaan proberen de vele zijscheuten op te kweken voor de verkoop.



Nu is de hoge cactusborder aan de beurt (foto). De grond is daar niet meer goed en dus: alles eruit en het nieuwe, speciale grondmengsel zal er de komende weken in gekruid worden. Daarna gaan de cactussen de grond weer in (ze liggen nu in kratjes uit te rusten).

Als er IETS snel groeit...

Dan is het een wilg (Salix)!

Drie jaar geleden heeft Piet hem nog helemaal geknot, en als je na de snoei van dit jaar de diameter van de takken bekijkt, sta je versteld.



Waarom wilgen knotten? In deze tijd niet meer om het hout (wilgetenen), maar vooral om te voorkomen dat de takken te zwaar worden en de wilg inscheurt of omvalt. Daarbij hou wilgenknot ook in in stand als je paar jaar blijft snoeien. Naarmate de boom ouder wordt, de knot steeds interessanter insecten, vogels en amfibieën.



je de
elke
wordt
voor



Op 16 januari namen wij afscheid van onze vrijwilliger Ruud

Een deskundige, altijd optimistische vrijwilliger van de Jochumhof. Hij werkte in de kas totdat medio 2022 zijn ziekte dat niet meer toestond. Ruud verzorgde onze website en nu zijn we naarstig op zoek naar een waardige opvolger.

Binnen ons vrijwilligersteam hebben we vooral groene vingers en geen website deskundigen. Dus...mocht je iemand kennen die het leuk zou vinden om onze website bij te houden: maak eens een vrijblijvende afspraak (jochumhof@gmail.com)



Maashoek 2b 5935 BJ Steyl
mail tuin: jochumhof@gmail.com / website: www.jochumhof.com
mail horeca: info@jochumhof.nl
redactie nieuwsbrief: Ted van Meijel

Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Laat het ons weten